



HET VISNET

HERVORMDE
GEMEENTE STEINENWAL



DOOP & GEEST
OP PINKSTERFEEST

juni - juli - augustus 2017

COLOFON

Uitgave van de Hervormde Gemeente Stellendam-Melissant.

VERSCHEIJNING:
6 keer per jaar

REDACTIE:
Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur
Leo Blokland
Gert Korteland
Annemarie Tanis
Maddy de Nooijer
Geline Tanis

PREDIKANT:
Ds. D. Hoolwerf.
Tel. Pastorie 0187-701008
E: d.hoolwerf@kpnmail.nl

SCRIBA
A.A.T. Kievit
Tel. 0187-491308
E: bramkievit@xs4all.nl

KOSTER/Preekopname
W.Grootenboer
Tel. 0187-491046
E: wim.grootenboer@upcmail.nl

KERKGEBOUW
Bosschietstraat 4
Tel.0187-492249
KERKELIJK CENTRUM DE RANK
Bosschietstraat 6
beheer M.C. van Oostenbrugge
Tel. 0187-493223
E: derank@hotmail.com

REKENINGNUMMER KERK
NL98RBRB0851449913 t.n.v.
College van kerkrentmeesters
REKENINGNUMMER DIACONIE
NL09RBRB0896615200 t.n.v.
hervormde diakonie Stellendam

WEBSITE
www.hervormdstellendam.nl

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

**Volgend nummer september/oktober
inleverdatum 17 augustus.**



VOORWOORD

Deze uitgave van Het Visnet verschijnt in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een periode in de natuur waarin we vol verwondering alles weer zien groeien en bloeien.

Maar ook in het kerkelijk jaar hebben we het nodige ervaren. We mochten de dood en de opstanding van Christus gedenken en Zijn hemelvaart. En dan te bedenken dat Hij daar is 'ons ten goede'.

Zo mogen we toelevan naar Pinksteren. Een feest waarin Hij ons op Zijn voorbede de Trooster belooft. Hij belooft het: "Ik zal de Vader bidden....." Zo wil Hij onze Hogepriester zijn. En van de verhoring is Hij zeker. "Ik zal bidden.....en Hij zal geven!" En het geweldige is dat deze Trooster bij u zal blijven tot in eeuwigheid! Het kan niet op.

Zo hopen we als gemeente een gezegend Pinksterfeest tegemoet te gaan.

Tot slot: veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van ons Visnet

INHOUDSOPGAVE

- 3 meditatie
- 4/5 visserslatijn
- 5 tabernakel
- 6/7 van de Kerkenraadstafel
- 7 column door Manna
- 8 impressie van de pesachviering
- 9 belijdenis
- 10/11 op pad met...
- 12/13 agenda
- 14 dabarwerk
- 15 preekbeurten
- 16 kinderpagina Guppies



DE HEILIGE GEEST

Het Joodse Pinksterfeest.

Iedere volwassen Israëliet was verplicht dit feest in de tempel mee te maken. Dan kwamen veel Joden en Jodengenoten uit allerlei landen naar Jeruzalem, ze spraken allerlei talen. Het feest werd gevierd zeven weken na Pasen. Oorspronkelijk was het een oogstfeest: de eerstelingen van de tarweoogst werden dan in de tempel geofferd in de vorm van twee broden, van meelbloem gebakken. Later herdacht men ook de wetgeving op de Sinai.

Nu gedenken we op het Pinksterfeest de uitstorting van de Heilige Geest. Met grote kracht kwam de Geest, het wordt vergeleken met een geweldige windvlaag. En daar waren tongen als van vuur....die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Nu waren ook veel Joden en Jodengenoten in Jeruzalem die allerlei talen spraken, men verstond elkaar niet. Wellicht een gevolg van de torenbouw van Babel? En nu hoorden ze in hun eigen taal de grote daden van God verkondigen. Het is alsof de vloek van Babel hier opgeheven wordt.

De uitstorting van de Heilige Geest betekent niet dat de Geest voor die tijd in het geheel niet werkzaam was, want Gods Geest is werkzaam vanaf het begin (Gen. 1: 2), de Geest Gods zweefde over de wateren: een scheppende Geest. Maar nu kwam de Geest tot de mens op een nieuwe, herscheppende en krachtige manier, en dat markeerde het begin van een nieuw verbond. Wat we na Pinksteren van de Geest zien en horen is: de Kerk.

Het leven met en uit de Geest in storm en nood, in strijd en nacht, in de gewone aardse bedoening van alle dag, dat is te zien en te horen in de kerk. Waar de Geest is uitgestort wordt de Kerk zichtbaar en hoorbaar.

In Lukas 11: 9 – 10 staat: "Bid, en u zal gegeven worden; want ieder wie bidt, die ontvangt."

Jezus voerde een gesprek met Zijn discipelen over het bidden en daarbij gebruikte Hij twee voorbeelden: 1. Het voorbeeld van een vriend: bij een echte vriend kun je altijd om hulp vragen. 2. Het voorbeeld van een vader: elk kind kan en mag op zijn vader rekenen en vertrouwen.

Zo is God.

Je mag bij Hem aankloppen als bij een vriend. Je mag van deze hemelse Vader verwachten dat Hij ons altijd het goede geeft. Het allerbeste dat God aan Zijn kinderen geeft, is Zijn Geest.

"Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?" Lukas 11: 13.

Gert Korteland.



**"Halleluja, eeuwig dank en ere,
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel,
Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde
gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw
genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.**



VISSERSLATIJN

In de afgelopen periode hebben verschillende mensen in het ziekenhuis gelegen. Er is veel pijn en verdriet, spanning en zorg, maar er was ook grote vreugde en dankbaarheid voor nabijheid van de Heere die ervaren mocht worden. Operaties mochten slagen en gemeenteleden mochten na een ziekenhuisopname weer thuis komen.

We denken aan Jenny Stolk, zij onderging een ingrijpende operatie in het AMC en heeft inmiddels samen met Jan Pieter de zorg voor het gezin weer op zich genomen. Jan Pieter heeft werk gevonden op het eiland, waar hij heel blij mee is. Zo kan hij na de arbeid thuis zijn bij Jenny en de jongens.

De (schoon)vader van Tijs en Sofieke Mijnders is na een lang verblijf in het ziekenhuis opgenomen in Rijndam voor revalidatie. Het gaat gelukkig langzaam vooruit. Het adres is: Dhr. W. Mijnders, p/a Rijndam Revalidatie, Westersingel 300, kamer 37 3e verdieping, 3015 LJ Rotterdam.

Adrie van den Nieuwendijk heeft al geruime tijd zoveel pijn dat hij zijn werk niet volledig kon doen. Hij heeft in het ziekenhuis een behandeling ondergaan om de pijn te bestrijden.

Anton Freezen heeft verschillende weken in het ziekenhuis gelegen vanwege een longontsteking. Hij is inmiddels weer thuis.

De dochter van Warrie Admiraal heeft in het ziekenhuis gelegen met een longembolie.

Zuster A. Du Pree-Kievit mocht na een knieoperatie weer thuis komen uit het ziekenhuis, maar kort daarna is zij opnieuw opgenomen. Wat een teleurstelling om weer terug te moeten naar het ziekenhuis en opnieuw verzorgd te moeten worden. Gelukkig is zij weer thuis gekomen en gaat het nu beter.

Broeder Buurveld heeft te maken met problemen rondom zijn gezichtsver-

mogen. Wat een zorg als de ogen steeds minder worden en er geen genezing meer mogelijk is. Er is ook veel spanning aangaande een dochter van deze broeder en zijn vrouw. Zij heeft in de afgelopen periode een ingrijpende operatie ondergaan. De operatie is goed gegaan, maar zorgen blijven over het herstel en de gevolgen van de tumor.

Marie Braber-Koese heeft een chemokuur ondergaan. Er volgen nog meerdere kuren, waarna zij nog een ingrijpende operatie krijgt.

Zuster B. Mijnders-Melissant is opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. Haar zoon Matthijs, heeft ook in het ziekenhuis gelegen en is nog niet zover opgeknapt en hersteld dat hij voor zijn moeder kan zorgen. Zij zal voor verder herstel en verzorging voor een aantal weken naar het zorghotel in de Vliedberg in Ouddorp gaan. We gedenken deze oude zuster van de gemeente, die al haar broers en zusters, haar man en haar zoon René heeft moeten afstaan aan de dood. We wensen Matthijs een spoedig herstel.

Anja Hoolwerf is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis vanwege ontstekingen en darmklachten.

Heel veel zorgen zijn er, ook bij mensen die niet met name zijn genoemd. Een is er, die al onze vragen en omstandigheden kent. Hij weet er van en is er altijd. Ook als wij dat niet zo ervaren en ons afvragen: Heere, waarom dan toch? Waar was U toen ik het zo moeilijk had?

Het lied van Sela verwoordt het zo prachtig en mag getuigen:

Een boog in de wolken, als teken van trouw,

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

"Ik ben die Ik ben" is Uw eeuwige Naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

Rouw

Er is rouw in de fam. Van der Wal. Donderdag 20 april is geheel onverwacht hun dochter Anita op 51 jarige leeftijd overleden. Onbeschrijfelijk is het verdriet als er een kind wordt weggenomen door de dood. Als mensen kunnen wij hier geen enkele troost bieden. Wij dragen u op in Gods trouwe Vaderarmen en vragen Hem om zijn nabijheid en kracht.

We denken aan Heleen en kinderen Tessemaker vanwege het overlijden van hun man en vader Chris. Naast het intense verdriet mag er ook dankbaarheid zijn voor alles wat hij heeft betekend voor vrouw, kinderen en familie, als ook in het midden van het dorpsgebeuren. Van harte Gods zegen en nabijheid toegebeden.

Vreugde

Verschillende gemeenteleden werden in de afgelopen tijd opnieuw opa en oma. Bram en Dina werden verblijd met de geboorte van kleindochter Julia. Gerrie en Gerda Keijzer ontvingen kleinzoon David en Jan en Anneke Tanis kleindochter Meike.

Kinderen en kleinkinderen zijn een zegen van God en we mogen ze ontvangen als een geschenk uit Zijn hand. Laten we hen als grootouders dan ook weer in Zijn handen terugleggen, met de bede: Grafeert U ze in Uw handen met onuitwisbaar schrift. Daar alleen zijn ze veilig en geborgen.

Beroep

Onze predikant heeft een beroep gekregen vanuit de gemeente Werkendam. Een beroep brengt altijd weer spanning en onrust in de pastorie en in de gemeente. Samen zoeken naar de weg die de Heere wijst en die we

mogen gaan, achter Hem aan. In deze dagen, waarin Anja in het ziekenhuis ligt, is het extra moeilijk, omdat het lastig is om de rust te vinden om er over na te denken. We wensen ds. Hoolwerf, met zijn gezin, Gods nabijheid en wijsheid om Zijn weg te zien en te volgen in gehoorzaamheid.

Belijdenis

Op 17 mei was er de aannemingsbijeenkomst in de Rank. Sharon van Beek en Kimberley Grinwis willen graag belijdenis doen en gedoopt worden. Wat een vreugde als er 2 zusters van de gemeente Jezus willen volgen en Zijn naam willen belijden. In een tijd waarin zoveel stemmen klinken en er op weinig plaatsen meer echte stilte is: Gods stem volgen en gehoorzaam "Ja zeggen" op zijn roepstem. We gedenken deze beide jonge lidmaten, die met Pinsteren belijdenis mogen afleg-



We zijn van plan om ook dit jaar door te gaan met de mogelijkheid te bieden om de Tabernakel te bezichtigen.

In de maanden juli, augustus en september op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Met uitzondering van woensdag 2 augustus.

Op de zaterdagochtenden vanaf 8 juli tot en met 26 augustus, vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur. Met uitzondering van zaterdag 5 augustus.

Wie zich aan wil melden als gastheer of gastvrouw om de bezoekers te ontvangen en een kop koffie of thee

BEZICHTIGING VAN DE TABERNAKEL

Het is vorig jaar zeer zeker de moeite geweest om de kerk op bepaalde tijden open te stellen.

Er zijn mensen van veraf, maar ook van heel dichtbij komen kijken. Ook de leeftijd was heel divers. Er waren mensen die alleen kwamen, gezinnen, maar ook groepen. Er zijn zelfs schoolklassen op bezoek geweest.

Een aantal reacties van de vrijwilligers:

Er waren 9 bezoekers. Het was weer heerlijk om hier te mogen zijn en uitleg te geven.

Het was druk. Er zijn rond de 15 mensen geweest. Er zijn 2 boekjes verkocht. De mensen waren nieuwsgierig naar de achterliggende betekenis.

We hebben 4 personen op bezoek gehad: een echtpaar uit Ouddorp en 2 dames uit Dirksland. Ze vonden de tabernakel erg mooi.

Er waren vanmorgen 4 bezoekers. Ze kwamen helemaal uit Westerbork, maar niet alleen voor de tabernakel....

Een aantal reacties van de bezoekers:

Wat een prachtige tabernakel! We zijn hier met onze 4 kinderen geweest. Ze vonden het prachtig om te zien hoe het geweest moet zijn. De kleuren, de betekenis geeft zoveel diepte ook in het werk van de Heere Jezus. Van te voren hadden we ons wat verdiept in de tabernakel, zodat er veel herkenbaar voor hen was.

Ik vond de tabernakel en het reukofferaltaar mooi. (Dit schrijft Janoah met mooie schrijffletters in het gastenboek).

...vol bewondering om het samenspel van uw Gemeente. De moeite waard! Zal het beslist in Herkingen promoten. Dank voor de gastvrijheid en het kerkblad.

We zijn verrijkt door het bewonderen van de tabernakel en de uitleg. Het is een geweldige bemoediging en aanmoediging op onze woestijnreis.

Tot slot nog een stukje uit de nieuwsbrief van de Sommelsdijkse school:

We hebben met godsdienst gewerkt over de tabernakel. Elk groepje heeft een onderwerp gekregen en daar moesten ze een stukje over schrijven. Op maandag 19 september zijn we met groep 7 naar de Hervormde kerk in Stellendam geweest en daar was een maquette van de tabernakel op schaal van 1:18. De vrouw van ds. Hoolwerf vertelde ons over de maquette en over Laura en Daan die in de voorhof waren. Ds. Hoolwerf kwam in hogepriesterkleren nog meer vertellen. De ondermantel was van witlinnen en daarover kwam de hemelsblauwe mantel en daarover een gekleurde mantel met 12 edelstenen (voor elke stam 1) en op zijn schouders ook 2 stenen met de namen van de stammen erop.

Andere groepjes schrijven over wetenswaardigheden van de tabernakel, de voorhof, het brandofferaltaar, het koperen wasvat, de gouden kandelaar, het reukofferaltaar en de ark van het verbond.

In de loop van het jaar zijn er diverse groepen geweest, die de tabernakel zijn komen bezichtigen.

Van de Kerkenraadstafel

Onderwerpen die besproken zijn op 22 februari en 29 maart 2017.

Bezinning

We gaan elke komende vergadering open met 1 van de 12 kleine profeten. De bijbelboeken dienen gelezen te worden tegen de achtergrond van de tijd en plaats waarin e.e.a. zich afspeelt (het 2 stammenrijk of het 10 stammenrijk tot aan de wegvoering). De eerste profeet is Hosea. In het hele bijbelboek Hosea komt steeds de relatie tussen Israël en God naar voren. Straffen worden aangezegd, oproep tot bekering wordt gedaan maar ook wordt verlossing beloofd. Hosea's eigen huwelijk is hier een voorbeeld van. Daarin komt ook steeds ontrouw voor. De vraag wordt gesteld: (waar) zien we deze boodschap van liefde vandaag terug? Waar wordt, tegen eigen welvaart/voorspoed in, het goede gezocht voor de ander? Mag het ons zelf wat kosten om passie voor onze naaste/"de wereld" te hebben? Zijn er momenten in onze levens waarin Gods betrokkenheid heel concreet aanwezig is en laten de daarbij komende emoties zien wat Gods betrokkenheid op ons leven is.

Project Pastoretuin

Door de broeders Tanis en Kievit wordt een korte samenvatting gegeven van de huidige stand van zaken. Afgesproken wordt dat onderhandelingen mogen worden gestart. Verder wordt afgesproken dat de onderhandelingen zullen plaatsvinden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de kerkenraad. Wat de grondverkoop betreft wordt afgesproken dat deze transactie via een makelaar zal gaan plaatsvinden. Mede om te zorgen voor transparantie. Verder zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Hiervoor is inmiddels een offerte ontvangen. De wijzigingen van het bestemmingsplan worden door een extern bureau met de burgerlijke gemeente afgewikkeld.

Broeders Tanis en Kievit hebben een bijeenkomst bijgewoond inzake een bezwaarschrift van St. Beschermd Dorpsgezicht aangaande sloopvergunning van de pastorie. Uitspraak hierover volgt binnenkort. Wat verkoop betreft is de pastorie onder voorbehoud verkocht. Ook is een afspraak gemaakt over de grondprijs voor het andere perceel

Er wordt een begroting uitgedeeld aangaande kosten en baten van het gehele project. De begroting is ruim opgezet en zal op een aantal punten aangescherpt moeten/gaan worden. Indien e.e.a. akkoord is zal de verkoopakte opgesteld kunnen worden. Tevens zullen dan de bestemmingsplanwijzigingen aangevraagd worden bij de gemeente Goeree Overflakkee.

Afvaardiging adviesraad

Duidelijk wordt dat binnen de adviesraad van St. Kindwijs/PC Het Kompas m.n. gesproken wordt over identiteit, dagelijkse gang van zaken op lokale school. Verder willen we helder krijgen wat de huidige adviesraad voor taken heeft. Br. Tanis zorgt voor helderheid aangaande het takenpakket van de huidige adviesraad. De eerstvolgende keer zal br. Keijzer de vergadering bijwonen

Nieuwe kerkrentmeester en toegevoegd lid.

Er worden een aantal namen genoemd vanuit het CvK. Beiden worden gevraagd door leden van het CvK. Na gesprekken zal terugkoppeling naar de scriba gegeven worden zodat de formele benoeming in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering besproken kan worden.

Tafelruimte Heilig Avondmaal

Er wordt voorlopig gekozen voor verlenging van de tafel richting de lege vleugel. Het CvK zal zorgen voor aankleding van de tafel.

Diakonie

Er wordt een nieuwe kerkomroepzender besteld. Binnenkort volgt offerte voor te kunnen uitzenden met beeld en geluid. In principe willen we hier als diaconie kiezen voor het uitzenden van kerkdiensten via beeld en geluid (streamen)

Bijzondere dienst

30 april is er een Kunstdienst met Foke Stribos. Dit is een soort van open welkomstdienst. Een klassieke zanggroep zal haar medewerking verlenen. De verkondiging zal ondersteund worden door een tweetal schilderijen van Foke Stribos. Afgesproken wordt dat ds. Hoolwerf en br. Kievit een voorstel voor een jaarkalender maken aangaande bijzondere diensten gedurende een kalenderjaar

Tabernakel

De Tabernakel zal eventueel voor de kunstweek in Goedereede uitgeleend worden. Tevens kunnen rondleidingen inzake de tabernakel weer ingepland worden voor de vakantieperiode.

Beroepingswerk

Ds. Hoolwerf : We hebben fijne reacties ontvangen tijdens en na het beslissen inzake het beroeping Heinenoord. O.a. werd uitgesproken dat we als gemeente in een fase van "doorstart" zitten. Er gebeuren mooie dingen in de gemeente op de weg die we zijn ingeslagen.

In memoriamdiensten

Concreet ligt er een vraag of ter gedachtenis aan de overledene een kaars aangestoken mag worden tijdens de in memoriamdienst. In de volgende vergadering zal hierover verder gesproken worden. Ook eventuele andere zaken/vormgeving kunnen worden aangereikt en besproken.

Scribaat vanaf 2018

Br. Kievit zal een takenoverzicht maken en dat verspreiden. Verder zal br. Verhoeven onderzoeken of en zo ja welke taken hij eventueel kan vervullen. Indien voor hem het catechesewerk op maandag wordt overgenomen komt voor hem misschien ruimte vrij voor het scribaat.

Considereren "Kerk 2025"

Ds. Hoolwerf geeft een verkorte uitleg van de plannen inzake "Kerk 2025". Gezien het onderwerp zullen we volgende week maandag 27/2 een extra vergadering beleggen.

Avondgebed

Kerkenraadsvergaderingen worden afgesloten met een avondgebed in de kerk.

COLUMN DOOR MANNA



Bloeitijd

Zoals elk jaar genieten we van alles wat in bloei staat. Maar het grootste feest is toch wel wanneer de vlier bloeit. Als de sering en de meidoorn weer een gewone groene boom geworden is, dan springen de eerste vlieren open. Die mooie witte bloemschermen met zijn duizenden kleine bloempjes.

Ik pluk altijd een eerste bloemscherm om in de keuken neer te leggen, louter voor de geur, want de geur van een vers geplukte vlier is niet te evenaren.

In vroegere tijden hing er bij de huisdeuren een bosje vlierbloesem om met zijn sterke geur de heksen buiten de deur te houden.

Vlierbloesem-siroop maken is een koud kunstje, maar er is zoveel meer mogelijk met deze prachtige eetbare bloemschermen. Je hoeft maar even te googelen en de prachtigste lekkernijen komen op je scherm. Je kunt ze zelfs frituren of meebakken in een pannenkoek.

Ook kun je van uitgeholde vliertakken fluitjes maken, waarmee je dan gezellig kunt flierefluiten.

Het is nu vlierbloesemtijd, de mooiste tijd van het jaar. Vlierbloesem plukken is nog mooier dan bramen plukken. Bramen pluk je na de zomer maar als je vlier plukt ligt heel de zomer nog voor ons. Dan zijn we in de bloeitijd.

Het is oogsten zonder zaaien. Maar pas op! Wanneer je alle bloemschermen plukt komen er in de herfst geen bessen. Daar kun je weer heerlijke jam van maken en nog veel meer. Vlierbessen zijn rijk aan vitamine C. Vroeger werden ze gedroogd om in de winter gegeten te worden tegen verkoudheid en griep.

Zou de vlier ons zo een les willen leren? Zuinig zijn op onze mooie aarde en niet alles "wegooien" zodat er nog iets overblijft voor later.

IMPRESSIE VAN DE PESACHVIERING

Op 13 april was er een Pesachmaaltijd in de Rank. We mochten smaken en ontdekken hoe al deze dingen ook een heenwijzing zijn naar Jezus de Messias. Dominee en mevrouw hadden alles tot in de puntjes verzorgd. Dominee gaf leiding aan deze avond. Onze plaats was aangegeven door middel van een naambordje. Er werd een 'handleiding' uitgereikt en aan de hand daarvan werd de maaltijd vorm gegeven en zongen we liederen onder begeleiding op de piano door Jurriën.

Maddy de Nooijer

Hier een stukje van mijn beleving van de Pesachviering zoals hij ons is uitgelegd door ds. Hoolwerf en zijn vrouw. De avond was bedoeld om te ervaren wat de Joden met deze maaltijd herdachten.

Bij deze maaltijd herdenken we de kruisiging en opstanding van Jezus die onze zonden op zich heeft genomen.

Een Pesachviering door middel van de seidermaaltijd komt voor ons over als een teveel aan rituelen. Maar wel heilig voor de Joden in het Oude Testament.

De maaltijd, zoals ons is verteld, is een familiegebruik waar ook veel kinderen aan meedoen en die gemakkelijk ruim twee uur duurde. Zij maken een feest van deze maaltijd met haar eeuwenoude gebruiken. Ik ga deze maaltijd niet omschrijven maar ga zelf ondervinden wat een seidermaaltijd inhoudt. Dan ontdek je dat de gebruiken van de Joden wel van grote betekenis zijn voor de Christelijke gebruiken. Ik wil vanaf deze plaats ds. Hoolwerf en zijn vrouw bedanken voor deze goede, leerzame, boeiende uitleg van deze Joodse geschiedenis.

Warrie Admiraal

Wij hebben de viering van de seideravond beleefd als een goede voorbereiding op onze eigen paasviering. Indrukwekkend zoals elk symbool heen wijst naar de uittocht uit Egypte en het lijden van Christus.

We zijn dankbaar dat onze dominee, samen met zijn vrouw, dit allemaal heeft voorbereid en het ons deed meebeleven zoals de Messiasbelijdende Joden met hun gezinnen Pesach vieren.

Het zou een goed gebruik zijn om deze seideravond elk jaar te vieren op de donderdag voor goede vrijdag.

Hans Both



Ik vond het indrukwekkend en bijzonder om als gemeente de seideravond te kunnen vieren. De betekenis van de verschillende onderdelen/etenswaren is bijzonder. Mooi vind ik dat de verbondenheid met het Joodse volk hierin tot uitdrukking komt en dat het eigenlijk ook voor christenen goed is om de seidermaaltijd te houden.

Maar ook die prachtig gedekte tafel op zich vond ik al indrukwekkend. Verder vond ik het fijn om de liederen vanaf de piano te begeleiden.

Jurriën van Kooten



Dit was voor ons de tweede keer dat we deelnamen aan de seidermaaltijd. We vinden het interessant en leuk om te zien hoe de Joden deze maaltijd vieren. Met de Messiasbelijdende liturgie, krijgt alles een diepere betekenis, ook voor ons. Deze avond was wat uitgebreider dan vorig jaar, leuk met de spelletjes erbij! Was een gezellige avond, zeker voor herhaling vatbaar.

Wilfred en Willy Hameeteman

DOOPDIENST

ds.D.Hoolwerf

Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

Met Pinksteren is het ooit goed begonnen. 3000 mensen op 1 dag wilden gedoopt worden. Sindsdien is het nooit meer gestopt.

En op eerste Pinksterdag worden er bij ons in de gemeente weertwee mensen gedoopt. Sharon van Beek en Kimberley Grinwis. Met hun hart geloven ze en met hun mond belijden ze dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zo willen ze discipelen worden van Jezus. We heten hen hartelijk welkom in de gemeente van Christus.

Samen mogen we onze weg gaan met blijdschap. En we leren zoveel van elkaar! Nieuwe leden helpen doorgewinterde leden weer vol verwondering te kijken hoe God werkt in mensenlevens. Hoe nieuw het evangelie van Jezus Christus is. En zij kunnen zoveel leren van de leden die al jaren de weg van Jezus volgen. We zien uit naar de doopdienst! De rijke betekenis van het doopwater! Laat het water van Gods Geest rijk mogen stromen uit de hemel en over ons uitgegoten worden. Zoals de Heilige Geest ook met pinksteren alles vervulde.



Sharon en Kimberley hebben aangegeven een diep verlangen te hebben om gedoopt te worden. Sharon: 'Mijn wens om gedoopt te worden is ontstaan, doordat ik twee jaar geleden een hele zware longembolie heb gehad, die ik met een Gods wonder heb overleefd. Op dat moment ben ik door God naar Hem toe geroepen. Toen is mijn drang om gedoopt te worden heel erg groot geworden en

ben ik alles gaan doen om het op gang te zetten.'

Bij Kimberley was het vooral de doopdienst van haar broer Nikkie vorig jaar. Kimberley heeft medicijnen vanwege angststoornissen en vond het heel spannend om naar de kerkdienst te gaan. 'In die kerkdienst was ik heel rustig en vond ik het erg mooi. Dit wilde ik ook. Bij Jezus horen en in de diensten over Hem horen vertellen' zegt Kimberley op de aannemingsmiddag. Sindsdien bezoekt ze als het lukt elke zondagochtend de kerkdiensten. 'Ik leer er erg veel'.

Sharon was nog nooit in een kerkdienst geweest. Hoe was dat om voor het eerst naar een dienst te komen? 'Om voor het eerst naar de kerk te gaan vond ik heel erg spannend en onwennig ook omdat het heel onbekend is voor mij. Maar nu ik er naar toe ga voel ik mij er steeds meer thuis. Ik ervaar het ook als een reis in het verkennen naar het geloof in God. Een avontuur.'

Wie is voor jullie een groot inspratiefiguur als het gaat om geloven? Kimberley: 'Mijn oma is altijd een groot voorbeeld voor mij geweest van een gelovige. God is, zei oma altijd. En dat geloof ik.'

'Johannes de doper is een belangrijk figuur in de bijbel voor mij', vertelt Sharon, 'omdat hij ons allemaal vertelde dat Jezus onze verlosser kwam en Hem ook gezien en meegemaakt heeft. Zelf hoop ik dat ik zoveel mogelijk over Jezus kan leren.'

Op de aannemingsmiddag kozen Kimberley en Sharon een kaartje uit met een afbeelding die iets zei over hun geloof. Kimberley koos het kaartje van een toetsenbord met de knop SUPPORT. 'Zo is God er voor mij. Ik wist dat God altijd al bij mij was, vooral in de periodes dat ik het erg moeilijk heb gehad. Hij ondersteund mij.'

Sharon liet een kaartje zien met een groot oor. Ze vertelt hoe ze de stem van God echt heeft mogen horen in haar

leven. 'God is voor mij heel erg belangrijk geworden omdat ik Hem in alles bij mij om me heen voel in alles wat ik doen ervaar.'



We zien uit naar een mooie doopdienst. Geweldig dankbaar dat God in onze gemeente de wind van Zijn Geest laat horen.

De wind steekt op, Gods adem vult het huis.

De mensen wagen zich weer aan verhalen

van wie hen draagt, van wie er aan het kruis

ons toekomst bracht en leerde ademen.

Geloven is een luisterend bestaan, een samen gaan.

OP PAD MET... RENE EN KARIEN OKKER

INDONESIE - NOVEMBER 2016

Daar gaan we!

Na dagen inpakken, weken voorpret en maanden van te voren de nodige vaccinaties gehaald te hebben, is het zo ver. We gaan naar de andere kant van de wereld: Indonesië.

Aangekomen op schiphol laten we de backpacks speciaal verpakken voor de 25 uur durende vliegreis die voor ons ligt. Het eerste avontuur dient zich al aan: we passen niet in het vliegtuig, de vliegtuigmaatschappij heeft teveel boekingen geaccepteerd, kunnen we wel mee? Na lang en gespannen wachten besluit de stewardess dat wij de laatste beschikbare stoelen mogen gebruiken omdat we anders kans hebben onze twee aansluitende vluchten te missen. Gelukkig! geen vertraging. We landen in Londen, daarna volgt China en uiteindelijk komen we aan op Bali in Indonesië. Grote verschillen zijn te zien tussen het start en eindpunt van onze vliegreis. Van 10 graden naar 35 graden, van rijk naar arm, van het individualistische Europa naar het een cultuur vol collectivisme en familiebelangen. Ook vriendjespolitiek is sterk te zien in dit deel van de wereld.



Op sommige plekken wordt je als toerist gezien als broodwinning en als je niet uitkijkt of kan afdingen betaal je veel te veel, gelukkig voor ons is dit als nog relatief goedkoop vergeleken met Nederland. Maar zodra we in gesprek raken met de eigenaren van de eerste homestay waar we slapen, merken we dat Indonesiërs er sociaal, vriendelijk en behulpzaam zijn.



Op Bali ligt de prachtige Agung vulkaan. In een land met zoveel vulkanen als in Indonesië, moesten we er minstens een beklommen hebben. Om 1 uur 's nachts rijden we naar een ontmoetingsplek aan de voet van de vulkaan, we maken kennis met onze lokale gids. We klimmen en klauteren soms op handen en voeten, traag, onze weg naar boven. 4,5 uur lang wordt ons doorzettingsvermogen op de proef gesteld, in het donker lopen we met een klein hoofdlampje over glibberige grond, onstabiele stenen en langs stijlen afgronden. Prachtig wat een mooi uitzicht zien we als we vroeg in de ochtend op de top aankomen, we genieten van Gods creatie. We zijn precies op tijd voor de zonsopgang, in de verte zien we het buureiland Lombok liggen.

We zijn niet alleen op de berg, meerdere lokale bewoners maken jaarlijks dezelfde tocht om op de top van de berg offers te brengen. Een geit hangt ondersteboven aan een balk die door twee mannen omhoog gedragen wordt. Daarnaast worden ook bloemen omhoog gedragen, nadat deze geofferd zijn zien we aapjes uit het bos komen om de bloemen te

stelen en op te eten. We keren terug naar de voet van de vulkaan, de afdaling is haast een grotere uitdaging dan het klimmen.

Na goed uitgerust te hebben in de homestay gaan we door, we nemen de 5 uur durende ferry naar Lombok. Hier worden we opgewacht door de eigenaresse van een hostel waar we gaan overnachten. Dit is heel normaal in Indonesie, bel naar een hotel of hostel en ze komen je halen zodat je niet met de bus of taxi hoeft. Heel handig.

Op Lombok sluiten we ons aan bij een tour organisatie die ons langs Komodo eiland naar het eiland Flores vaart. Drie dagen en twee nachten zijn we op een lawaaiige boot met een stinkende motor. De crew is super behulpzaam en kookt lekkere Indonesische gerechten voor iedereen. Dit betekent: heel.. veel.. rijst.



Wouw wat een mooie vissen zwemmen er in de Floreszee. Alle kleuren van de regenboog, groot en klein, zeesterren zo groot als je hoofd. We kijken onze ogen uit onder water, ik heb zelfs een grote inktvis gezien die zich prachtig van kleur liet veranderen om onzichtbaar te worden tussen het koraal. Deze tocht is een super mooie belevenis waar we levende wezens zien die we alleen op de televisie voorbij hebben zien komen. Dan komen we op Komodo eiland. Komodo varanen zijn 4 meter lange roofdieren, ze eten je zo op als je niet bij de grote groep mensen blijft waarmee er door het natuur reservaat gelopen wordt. Van deze ongelukken worden nadrukkelijk en met smaak enkele voorbeelden verteld door de gidsen, ze hebben als verweer slechts een houten stok bij zich. Wanneer een boze varaan niet kalmeert als de stok tussen de ogen wordt gezet zijn het de gidsen die het hardst rennen, althans dat zeggen ze... gelukkig hebben we het niet hoeven testen want varanen rennen twee keer zo snel als mensen.



De volgende stop is Labuan Bajo, een stadje op het eiland Flores. Zoals in alle drukke steden ligt er veel vuilnis langs de straten, maar dit is de eerste keer dat we een paar keer wat ratten zien rennen. Maar ach, in Nederland zijn er ook ratten genoeg, alleen minder zichtbaar.

In het centrum is het super gezellig met veel eettentjes, kleine winkeltjes en bedrijfjes die dagtochten organiseren.

Op naar Bali, we kopen bij een klein winkeltje een vliegticket en gaan met een piep klein openbaar busje naar het vliegveldje net buiten de stad. De deur van het busje staat de hele rit open, dat is heel normaal. Een klein propeller vliegtuigje brengt ons met enige turbulentie in 1,5 uur terug naar Bali. Hier vinden we een leuk surfers hostel. Natuurlijk huren we een surfplank en bezoeken het witte zandstrand dat op loopafstand ligt. Golven van 1,5 a 2 meter, we vinden het geweldig, lekker surfen en bruin worden wat wil je nog meer?



Dit brengt ons aan het einde van onze prachtige vakantie vol avontuur en nieuwe indrukken. Bruin en vol verse mooie herinneringen beginnen we aan de 24 uur durende terugreis.

We leven op dezelfde wereld, onder dezelfde zon en door dezelfde God geschapen. Maar wat een grote verschillen zijn er zichtbaar tussen deze wereld en onze eigen vertrouwde Nederland.

GOEDE SPULLEN MARKT

Op zaterdag 24 juni a.s. zal de jaarlijkse Goede Spullen Markt worden gehouden van 09.30 tot 15.00 uur op het terrein van onze kerk en in de Bosschietstraat.

Op deze markt zullen diverse artikelen te koop worden aangeboden zoals: antiek en curiosa, boeken, glaswerk, cake, zelfgemaakte advocaat vis, olie-bollen en nog veel meer voor de inwendige mens. Ook vindt u een gezellig terras voor een kopje koffie, e.d.

U kunt envelop trekken, raden naar de prijs van een boodschappenmand, er zijn diverse spelletjes en speciaal voor de kinderen is er een springkussen. Voor elk wat wils.

De kerk is open voor bezichtiging. In de zijbeuk staat de tabernakel die door diverse gemeenteleden op schaal is nagebouwd.

U kunt luisteren naar orgelmuziek en rond het middaguur zal ds. Hoolwerf een korte middagpauzedienst houden. Genoeg redenen om onze markt te komen bezoeken.

Goede spullen gevraagd!

Het is weer voorjaar en dan zie je dat alles in huis een goede beurt krijgt. Dan komt u vast en zeker spullen tegen die u voor onze markt wilt bewaren en beschikbaar stellen. Deze kunt u inleveren van maandag 19 juni t/m woensdag 21 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur in ons verenigingsgebouw De Rank, Bosschietstraat 6.

Groot meubilair, tv's en computers behoren niet tot ons assortiment.

Bent u niet in de gelegenheid uw spullen aan te bieden, neem dan contact op met Barend Keijzer, tel. 492570.

Wilt u ons helpen met de verkoop tijdens de markt, neem dan contact op met Conny Koese, tel. 493514.

Vanzelfsprekend hopen wij velen van u op onze Goede Spullen Markt te ontmoeten.

Graag tot 24 juni.

Gert Korteland.

Korting 10 euro!

PAULUS

ORATORIUM OP. 36

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Grote Kerk, Kerkplein 2 te Maassluis
D.V. Zaterdag 17 juni 2017
19.30 uur

Helen Koole - dirigent Sara Klein-Horstman - mezzosopraan
Leon van Liere - tenor Pieter Hendriks - bas
Holland Symfonie Orkest - Rinus Verhage - dirigent

Reformatische Oratoriumvereniging 'Canto di Lode'
Christelijke Oratoriumvereniging 'Laudando'

Voor gemeenteleden is er de mogelijkheid dit Oratorium bij te wonen tegen een gereduceerde prijs. Door een bijdrage van de kerk en groepskorting kost een kaartje voor gemeenteleden 10 euro (tipe 20 euro)!
Graag opgive vóór 6 juni 2017 bij ds. D. Hoolwerf d.hoolwerf@kerkmail.nl / 0187 701008.

'Met Paulus op Pad' Afsluiting jaarproject Hervormd Stellendam

VSBfonds

DE BOEKENTUIN



Heel veel boeken verwisselen elk jaar van eigenaar op de goede spullenmarkt. Dat levert ons steeds weer een mooi geldbedrag op. Maar er blijven elk jaar weer boeken over. Denk niet dat deze zomaar allemaal naar het oud papier gaan. Wat nog enigszins de moeite waard is wordt in onze schuur uitgezocht. Hans heeft een mooie rijdende boekenkraam getimmerd, die bij mooi weer een plaatsje op onze oprit heeft.

We hopen dat deze zomer veel toeristen, maar ook eilandbewoners en zeker Stellendamers, een kijkje komen nemen bij onze boekenkraam aan de Marijkeweg 3 Ouddorp.

We krijgen ook regelmatig boeken die waardevol zijn en dus niet voor € 1.- een plaatsje op de kraam verdienen. Deze boeken probeer ik te verkopen via mijn boekwinkeltje "De Boekentuin". <http://www.boekwinkeltjes.nl/v/deboekentuin/>

Ook via marktplaats worden soms boeken verkocht. Zo kreeg ik eens een complete Bijbelverklaring van Matthew Henry die binnen een week € 100 opleverde.

En zo hopen we de komende tijd een bijdrage te kunnen leveren voor het werk van onze gemeente.

Hans en Riet.

BID JIJ MEE?

Nacht van Gebed

voor de vervolgte kerk
16 op 17 juni 2017

Ze wonen verspreid over de hele wereld. En in Nigeria werden opnieuw meisjes en vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst?

Dit is slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het geweld tegen christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken in het leven van vervolgte christenen. Landsgrenzen en gevangensmuren belemmeren ons gebed niet!

Uw gebed heeft impact op de vervolgte kerk! Bid mee tijdens Nacht van Gebed!

Op vrijdagavond 16 juni kunt u meebidden voor de vervolgte kerk. De bijeenkomst vindt plaats in het Verenigingsgebouw de Rank te Stellendam en wordt georganiseerd door de Gereformeerde en Hervormde kerk.

Van 19.00 – 20.00 uur is er een programma voor kinderen van groep 3-8 basisschool. Zij krijgen te horen en te zien hoe moeilijk de kerk het soms heeft op andere plekken van de wereld. Ze worden geholpen om hiervoor te bidden. Van 20:00 uur – 0.00 uur is er elk uur een 'gebedsronde'. U kunt elk uur aanschuiven voor een gebedsronde maar natuurlijk ook alle vier gebeds rondes bijwonen. Tijdens de nacht luisteren we naar verhalen van vervolgte christenen en ondersteunen we hen door gebed.



We hopen dit jaar ook weer een spreker te hebben van Opendoors.

Neem voor vragen contact op met: ds D.Hoolwerf 0187701008 /

d.hoolwerf@kpnmail.nl

Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht of de websites van de kerk

Inspirerende wandeling tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge

't Pinksterpad

Tweede Pinksterdag, maandagmiddag 5 juni 2017

- Start: 13.30 uur, Oude-Tonge, Hervormde kerk, Kerkring 1
- Gasts deelname, bij het eindpunt staat een giftenbus voor de orfmoeten
- De route is toegankelijk voor buggy's en rolstoelen
- Afstand naar freuze: 5 km (funderoute) of 9 km
- Tussentop met kinderactiviteit
- Eindpunt: Nieuwe-Tonge, Verenigingsgebouw 'Blim', Zuidzijt 19
- Voor alle deelnemers is er bij het eindpunt iets lekkers
- Er is vervoer terug naar het beginpunt voor de chauffeurs

www.pinksterpad.nl

GEMEENTE- AVOND PAULUS

15 juni is er de gemeenteavond. Aanvang 19.45 uur. Op deze avond sluiten we gezamenlijk het project 'Met Paulus op Pad' af. We delen met elkaar waar dit ons heeft gebracht. Rinus Verhage zal ons inleiden in de Paulus oratorium van Mendelssohn. Verder zullen er nog wat andere agendapunten passeren. Een avond voor heel de gemeente van ontmoeting, gesprek, verdieping, plezier en informatie. U/jij bent er hopelijk ook bij. We sluiten af met een Hapje&Sapje!

STARTWEEKEND



Voor in ieders agenda: 23 en 24 september D.V. is het gemeentestartweekend voor het nieuwe winterseizoen. Zaterdag gaan we onder andere met de huifkar door de slikken. Zondag is er de startdienst met koffiedrinken na de dienst, preekbespreking en een gezamenlijke maaltijd. Houden jullie de data vrij? Nog nooit meegegaan? Gewoon aanschuiven!

DABARWERK

De zomer komt steeds dichterbij en daarbij ook het Dabarwerk op de Klepperstee. Wat waarschijnlijk voor de meeste mensen wel bekend is: Evangelisatie en Recreatie op de camping in Ouddorp. Dit jaar zullen er twee teams, twee weken op de camping zijn om een programma aan te bieden aan de vakantiegasten. Tijdens team één zullen wij als gemeente adoptiegemeente zijn, dat is van 15-22 juli.

Team twee is op de camping aanwezig van 29 juli – 12 augustus. Zelf hoop ik tijdens deze twee weken mee te doen in het Dabarteam. Dabarwerk is iets wat ik al een langere tijd wilde gaan doen, maar waar telkens niks van kwam. Verschillende jaren heb ik ander werk gedaan in de vakantie, waardoor het niet lukte om dit te gaan doen. Tot dit jaar en ik heb me samen met een vriendin opgegeven voor Dabar.

Een paar weken geleden hebben we het ontmoetingsweekend gehad, waar we als team elkaar ontmoet hebben en elkaar hebben leren kennen. Het team bestaat uit zeven personen. Het thema van Dabar is dit jaar 'Rots in de Branding' aan de hand van Petrus. Tijdens het ontmoetingsweekend waren alle mensen aanwezig die tijdens de vakantie Dabarwerk gaan doen op een camping in Nederland. Het was heel gaaf om met zoveel mensen bij elkaar te zijn. Iedereen die zich in wil zetten om vakantiegasten een leuke vakantie aan te bieden, maar vooral om iets van God te vertellen en te laten zien. Er waren verschillende workshops, die we konden volgen, allemaal met thema's die te maken hebben met het werk op de camping. Als team hebben we activiteiten gedaan om elkaar te leren kennen. Dagelijks was er een soort dienst, waarin we nadachten over het thema en hoe we dit toe konden passen voor onszelf en als team. Daarbij hebben we veel gezelligheid gehad met elkaar en een toerusting voor het Dabarwerk. Wat ik vooral bijzonder vond, was dat we als team na een paar uur al zoveel met elkaar deelden. Sommigen kenden elkaar al, maar dat gold niet voor iedereen. Na de eerste dag zeiden we al tegen elkaar hoe gaaf het is dat het geloof mensen zo kan verbinden. Tijdens Dabar willen we twee weken een programma aanbieden aan de vakantiegasten zoals kinderclub, tienerclub, crea-avonden, sportactiviteiten en familieactiviteiten.

Als team willen we vragen of jullie in het gebed rondom beide teams willen staan. Team een is nog niet compleet en we bidden dat er nog teamleden zich op zullen geven. We willen ook vragen of jullie willen bidden voor ons als teams, dat het onderling goed mag gaan; zeker als we twee weken intensief samenwerken met elkaar. Dat de campinggasten mogen ervaren hoe het geloof mensen enthousiasme geeft om dit werk te doen. Ook voor de campinggasten, dat ze iets mogen zien van wie Jezus is en met plezier terug kunnen kijken op hun vakantie.

Marlies Keizer



PREEKBEURTEN JUNI

Zondag 04-06-2017 Eerste Pinksterdag

Morgendienst 9.45 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

Vorbereiding Heilig Avondmaal

Middagdienst 17.00 uur
ds.F.Hoek - Schoonhoven

Maandag 05-06-2017 Tweede Pinksterdag

Morgendienst 9.30 uur
Dr.A.A.Teeuw - Ridderkerk

Zondag 11-06-2017 Heilig Avondmaal

Morgendienst 10.00 uur
ds.D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

Zondag 18-06-2017

Morgendienst 10.00 uur
Prop.L.Walhout - Kapelle
Middagdienst 17.00 uur
ds.E.Gouda - Nieuw-Lekkerland

Zondag 25-06-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.L.J.Geluk - Rotterdam
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

PREEKBEURTEN JULI

Zondag 02-07-2017

Morgendienst 10.00 uur - Kinderdienst
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.A.A.Floor - Barendrecht

Zondag 09-07-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
ds.M.M.van Campen - Rotterdam-Zuid

Zondag 16-07-2017

Morgendienst 10.00 uur
Dhr.M.Padmos - Krimpen a/d IJssel
Middagdienst 17.00 uur
ds.J.T.de Koning - Alphen a/d Rijn

Zondag 23-07-2017

Morgendienst.10.00 uur
Onbekend
Middagdienst.17.00 uur
ds.G.C.de Jong - Sliedrecht

Zondag 30-07-2017

Morgendienst.10.00 uur
Prop.A.H.van Mourik - Sprang-Capelle
Middagdienst.17.00 uur
ds.M.D van der Giessen - Krimpen a/d IJssel

PREEKBEURTEN AUGUSTUS

Zondag 06-08-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.P.L.de Jong - Rotterdam
Middagdienst 17.00 uur
ds.J.van Belzen - Serooskerke

Zondag 13-08-2017

Morgendienst 10.00 uur.
ds.P.Wijnberger - Bleiswijk
Middagdienst.17.00 uur
ds.C.Mijderwijk - Meerkerk

Zondag 20-08-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.L.J.Vogelaar - Den-Haag
Middagdienst 17.00 uur
ds.M.B.van den Akker - Nieuwerkerk a/
d IJssel

Zondag 27-08-2017

Morgendienst 10.00 uur
ds.T.W.van Bennekom - Goes
Middagdienst 17.00 uur
ds.D.Hoolwerf - Stellendam

PINKSTEREN

Kom, Heilige Geest, doorwaai mijn kleine hof.

De bloemen van mijn leven, grijs van 't stof,

en grauw van 't vuil dat ik zelf binnenbracht,

zij hangen slap, als in een koude nacht.

Maar als Gij komt (en 'k hoor reeds Uw geluid)

wordt alles nieuw, en iedere knop komt uit.

Dan zal mijn leven bloeien als een roos

die in het zonlicht staat, zo schoon, zo mateloos.

Dan zal ik vrolijk zingen tot Uw lof.

Kom Heilige Geest, doorwaai, doorwaai mijn hof.

door E. IJskes - Kooger



Dopen:

**Niet langer
zelf proberen
je hoofd
boven water
te houden**

visje

HANDELINGEN 1:8

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot



GUPPIES

De Heilige Geest kun je niet zien. In Handelingen worden twee symbolen gebruikt om duidelijk te maken wat Hij doet.

Hij is als vuur, dat verwarmt en zich kan verspreiden.

Hij is ook als de wind, die waait waarheen Hij wil.

De wind zelf kun je niet zien, maar als je stevig tegen een uitgebloeide paardbloem blaast, zie je wel wat de wind doet. Het verspreidt de zaadjes overal. Op allerlei nieuwe plaatsen gaan paardbloemen groeien.

Het is net als de wind van de Geest. Die blaast het zaad van het Evangelie over de hele wereld. Hij laat mensen tot bloei komen.

De wind blaast over de hele wereld. Om daar aan te denken kun je het molentje maken van een bladzijde uit een oude atlas.

bron: *In het oog, in het hart* - J. Looijen-de Rijke



WINDMOLEN

Wat heb je nodig:

Vierkant stuk stevig papier

Speld

Stokje

Kralen

Schaar

Neem het papier en vouw dat dubbel. Doe dat nog een keer zodat er een kleiner vierkant ontstaat. Knip nu in de hoek waar de vier eerste hoekpunten zitten, diagonaal zo'n 3/4 door alle blaadjes. Alleen in het midden blijft dus nog een stuk over. Zie het blauwe lijntje op de tekening aan de linkerkant. Vouw het papier weer open en breng alle vier de hoekpunten één voor één naar het midden en steek dan door het middelpunt een speld met een beetje dikke kop.

Doe aan de achterkant een aantal kralen op de speld en druk de speld dan vast op het uiteinde van een stokje. Nu kan je molentje draaien in de wind.

Succes!

